

Το εικαστικό χαρέμι της Λήδας Παπακωνσταντίνου

Απόηγοι από φίθυρους, μνοτικές κουβέντες, κρυφόγελα και εξομολογήσεις γυναικών, δάκρυα που τρέχουν και δάκρυα πνιγμένα. Τη γυναικεία υποδούλωση και τη μνοτική ζωή των γυναικών αποτυπώνει εικαστικά στην έκθεσή της, με τίτλο «Μέλη», η multi-media καλλιέργις Λήδα Παπακωνσταντίνου τον Ιανουάριο στη γκαλερί «Επίκεντρο» (Βαρβάκειος Αγορά).

Oντιλοσα την έμπνευσή μου από τα χαρέμια της Ανατολής», λέει η καλλιτέχνης. «Δεν ταυτίζομαι με το χαρέμι, αλλά με ενδιαφέρει η ατμόσφαιρα που επικρατεί», επεξηγεί. Τα «Μέλη» είναι γλυπτά ξύλινα, μεγάλα και ολόχρυσα, φτιαγμένα από ελιά, κέδρο και πουρνάρι. Βρίσκονται ξαπλωμένα, βυθισμένα σε φανταχτερά στρώματα και μαξιλάρια. Οι βάσεις τους αυτές συμβολίζουν την ηδυπάθεια, τη λαγνεία. Τα γλυπτά άλλοτε είναι ακίνητα, άλλοτε αιωρούνται με μια μικρή απαλή αιώρηση, αυτή του εκκρεμούς.

Μέσα στο «χαρέμι» της Παπακωνσταντίνου, τα «μέλη» αιωρούνται στο χώρο και στο χρόνο, συμβολίζοντας τη παθητική αδράνεια της γυναικείας ύπαρξης μέσα σε ένα καθεστώς υποδούλωσης. Ενίστε διακρίνονται μέσα από αραχνούφαντα πλεγμένα, διάφανα σκεύη, μεταφέροντας την ανάμνηση ενός κόσμου που υπήρξε. Τα αντικείμενα της έκθεσης, ελαφρά, σχεδόν διάφανα, αιωρούμενα, τελετουργικά, μοιάζουν να κρύβουν μακρινά μυστικά και να παραπέμπουν σε παράξενες, ξεχασμένες χρήσεις και συνήθειες. Χρήσεις όπως το κέντημα ή συνήθειες όπως το μάσημα της τοίχας, που χαρακτηρίζουν τον τρόπο ζωής στα χαρέμια.

Η ρητήν της μαστίχας της Χίου, ματιέρα σε κάποια «μέλη», είναι «από τα κύρια προϊόντα που εξάγαμε στα χαρέμια. Αυτό συνδέεται με το πώς ταξιδεύει ο πολιτισμός. Πώς μεταφέρεται η γνώση και η άποψη. Το «αλιοβερίσι», με άλλα λόγια, ανάμεσα στους πολιτισμούς», εξηγεί.

Τα χρυσά κοσμήματα και τα στολίδια των γυναικών μετουσιώνονται στην επίχρυση επιφάνεια των «με-



Του Τάκη Κάρη

λών», που μοιάζουν και αυτά με κοσμήματα. Μικρά φωτεινά κουτιά ένθετα στα βελούδινα στρώματα, «εικόνες που αναδύνονται», φέρνουν στο μυαλό μας εκθέσεις της Παπακωνσταντίνου τόσο το '95 στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης «Ιλεάνα Τούντα» και κυρίως τη περιστήν εγκατάσταση «Η τοστιέρα του Genet» στο Σπίτι της Κύπρου. Το ταξίδι, η φύση, η σεξουαλικότητα, η γυναικα στο χώρο και το χρόνο είναι από τα αντιπροσωπευτικότερα θέματα στη δουλειά της καλλιτέχνιδος. Πέρα από τη θεση της γυναικας, στην έκθεση αυτή η Παπακωνσταντίνου εξετάζει και τη γυναικεία απαχόληση, που συμβολίζουν οι αραχνούφαντες, ραμμένες σαν κοομήματα, επιφάνειες σε κάποια «πλέξη». Καθώς εξηγεί η ίδια η καλλιτέχνης: «Σκεφτόμουν τις γυναίκες στο χαρέμι και πώς μεταξύ τους μιλούσαν ή έκρυβαν μνοτικά. Άλλη γλώσσα η καθεμία, μνήμες διάφορες, όλες μαζί σ' έναν κοινό χώρο, και ο χρόνος να αναδιπλώνεται αργά, σχεδόν αδιάρατα. Αυτές που φτιάχνουν μέσα εμού τα αντικείμενα είναι δύτικα που τα χαρακτηρίζει η απόλυτη Ελλειψη τεχνολογικής σύγχρονης γνώσης. Κουβαλάνε όμως ιδιαίτερες τεχνογνωσίες άλλων εποχών, πεπερασμένων, και μοιάζει να εφαρμόζουν τις γνώσεις αυτές στην κατασκευή αντικειμένων που δεν έχουν σαφείς χρησικές ιδιότητες ούτε ακόλουθούν κανόνες καινής λογικής».

