

Φεμινιστική τέχνη;

Με τρυφερότητα ή με
ακρότητες, οι Λίντα
Μπένγκλις, Λήδα
Παπακωνσταντίνου και
Πόππη Ζωίδη ερευνούν τις
ιδιαιτερότητες του
φύλου τους.

Ανδρική ή γυναικεία τέχνη είναι η ζωγραφική; «Πλαναθρώπινη» θ' απάντουσε κανείς αυθόρυμητα, όμως η αλήθευτη είναι πιο περίπλοκη. Ως αρχέγονη δημιουργία, η τέχνη είναι σαφώς γυναικεία, αφού συνδέεται με την ίδια τη γέννηση και τις μαγικές τελετουργίες της. Ως κοινωνικό προϊόν είναι αποκλειστικά σχεδόν ανδρική, αφού οι επαγγελματίες «εικονοποιοί» ήταν πάντα άνδρες και στην υπηρεσία ιδεολογικών αναγκών (συχνά του νοεγερισμού, της ήδονοθλεψίας) για αρσενικό θεατή. Όμως στον 20ό αιώνα και η ίδια η τέχνη και οι γυναικείς έφαξαν τις εσχατιές του ρόλου τους, με αποτέλεσμα τα σεξιστικά ζητήματα (ακόμη και οι ιδιαιτερότητες της ομοφυλοφιλίας) να γίνουν αφορμή έμπειος των εικαστικών τεχνών, πλουτίζοντας και το πεδίο και τις ιδέες της τέχνης, συνολικότερα. Το διονυσιακό - εκστασιακό χύσιμο του χρωματικού υλικού από το κουτί πάνω στον οριζοντιωμένο πίνακα π.χ., που εισήγαγε ο Πόλοκ πριν από 50 χρόνια, έ-



Τον Χάρο
Καπρουνίδη

γίνει αφορμή για ανταπάντηση από την Λίντα Μπένγκλις, που χρησιμοποίησε ρευστό λατέχ (το υλικό των προφυλακτικών) για να φτιάξει παράδοξες φόρμες - σαν τα alien του ομότιτλου φίλμ - σχολίαζοντας τον αφαιρετικό εξ-πρεσβολισμό της Ν. Υόρκης ως «φαλλοκρατική τέχνη που επιβεβαίωνε την ανδροκρατούμενη Αμερική». Η «Ολυμπία» του Μανέ, ένας πίνακας-σύμβολο της φεμινιστικής τέχνης, ενέπνευσε ένα έργο της Μπένγκλις αλλά και ένα εικαστικό περιβάλλον της Λήδας Παπακωνσταντίνου, η οποία έκανε παλιότερα και μια περφόρμανς όπου περιτριγυρίζονταν από στερεότυπα σύμβολα της συμβατικής νοικοκυράς. Άλλες Ελληνίδες (Β. Μασούρα, Μ. Ντάθου) ξαναπλησίασαν τον κόσμο της Πηγελόπης μέσω του πλεκτού, η Α. Στασινοπούλου αναζήτησε τον συμβολισμό του ηρωικού αρσενικού, η Α. Παπαφλίτη πον το ρόλο της παγανίστριας ιέρειας, ενώ η Πόππη Ζωίδη εκθέτει τώρα («Αργώ») φωτορεαλιστικά ζωγραφισμένες στεφανοθήκες και αναμνηστικά



Ροζ βελουσδένιο στρώμα, αλλά και ένα δίχτυ με οστά - ο συμβολικός κόσμος της θηλυκότητας στο έργο της Λ. Παπακωνσταντίνου

βάφτισης. Από μια άλλη πλευρά, ο Λ. Σαμαράς επιχειρεί να καταστρέψει τη χαρά της γυναικείας κοκεταρίας στερεώνοντας απειλητικά ξυραφάκια - στη θέση των κομημάτων - μέσα σε υπερστολισμένες μπιζουτιέρες.

«Πώς να εξελίχθηκε η φεμινιστική τέχνη στις ημέρες μας», αναρωτιόμαστε μπαί-

νοντας στις γκαλερί «Επίκεντρο» και «Καπάτος» της περιθωριακής περιοχής του Ψυρρή, όπου - κατά αξιοπρόσεκτη συγκυρία - εκθέτουν η Παπακωνσταντίνου και η Μπένγκλις. Στην πρώτη, συνθέσεις από αυτούσια υλικά (βελούδο, δαντέλες, δίχτυα με κόκαλα φαριών πάνω τους, μισοκρυμμένες φωτογραφίες,

επιχρυσωμένες γλυπτικές φόρμες ερωτικών συμβολισμών κ.ά.) αποτελούσαν μια ατμοσφαιρική έκθεση όπου ο Μύδος υπερτερούσε της κριτής ή της αυτοκριτικής. Διακριτικά και θυμόσοφα η Παπακωνσταντίνου μιλάει για τη θηλυκότητα, αφομοώντας τα εκ πρώτης όψεως μοντερνιστικά εκφραστικά υλικά της σε εύγλωττο λεξιλόγιο και συμπεριλαμβάνοντας ένα ιδιαίτερο ιδεολογικό στήγμα (χαρέμι, γυναικά-αράχνη) από την πολιτισμική ανθρωπολογία της Ανατολικής Μεσογείου. Από την άλλη πλευρά, η Ελληνοαμερικανίδη Μπένγκλις - που αρέσκεται να δημοσιεύει μια παιδική φωτογραφία της ντυμένη τσολιαδάκι και μια άλλη όπου, ολόγυμνη, φορά ένα πλαστικό ανδρικό όργανο - μας έδειξε μάλλον ρουτινιάρικα έργα, μικρές ασκήσεις στο ύφος του αφαιρετικού εξπρεσιονισμού (θύμιζαν πολύ τον Θ. Στάμο), που καθόλου δεν έμοιαζαν να ανατρέπουν τη «φαλλοκρατική» του ρητορεία ούτε και να αναζητούν τις ιστορικές ρίζες του φεμινισμού στον μεσογειακό χώρο. Τα δύο παλιότερα, αρχειακής αξίας, βίντεο («Γυναικεία Ευαισθησία», 1973 και «Ο Θαυμαστός Bow-Wow», 1976) έδειχναν με ακρότητα τις απόψεις της, αλλά μοιάζουν αρκετά εγκλωβισμένα στην ψυχοπλακωμένη δεκαετία τους και πολύ μακριά από το αυτοπειθαρχημένο - clean cut - κλίμα που κυριαρχεί σήμερα στη «στροφή του αιώνα».