



«Εγκρεμές», 1998. Γλυπτική κατασκευή της Λήδας Παπακωνσταντίνου, με βυσσινί βελούδο, φοτεινό κοντί και επιχρυσωμένο κέδρο.

Δύο σύγχρονες
Ελληνίδες
υπερβαίνουν
με τον τρόπο
τους τα
στερεότυπα
της «θηλυκής»,
«ευαίσθητης»
γραφής

Γυναίκες ζωγράφοι

Η περιδιάβασή μας σε εκθέσεις γυναικών ζωγράφων οφέλει να ξεκινήσει από την τρομερή αυτοπροσωπογραφία της Θάλειας Φλωρά-Καραβία, που παρουσιάζεται αυτό τον καιρό στην Εθνική Πινακοθήκη (μέρος της συλλογής Περδίου).

Σε αυτό το έργο του 1903, η περιφήμη Ελληνίδα ζωγράφος εικονίζει τον εαυτό της καθισμένο μπροστά στο καβαλέτο, τρία τέταρτα. Στο ένα χέρι κρατά την παλέτα και

Του ΝΙΚΟΥ Γ. ΞΥΔΑΚΗ

τα πινέλα της, στο άλλο τον χωραστήρα που τη ζωγραφίζει. Οι δυνατές διαγώνιες του καβαλέτου και του σώματος τέμνονται από την αντίφροπή τους της παλέτας: τα ακούρα στα οποία είναι βιθισμένο το κάτω μέρος, ο σκιασμένος κορμός, ο δηγούν το βλέμμα αβίστα στο φωτεινό ασπράδι του γιακά κι από κει στο πάλι σκιερό αλλά τόσο δυνατό βλέμμα.

Όλος ο πίνακας είναι αυτό το βλέμμα, της αποφασισμένης γυναικας που εισχωρεί στον ζωγραφικό κόσμο των ανδρών, κοιτώντας κατάματα τον εαυτό της και τον θεατή. Το βλέμμα και το συνοδό υπομείδια δείχνουν ότι η ζωγράφος έχει επίγνωση των δυσκολών, αλλά πιστεύει στις δυνάμεις της, στον εαυτό της, στην τέχνη της. Ξέρει ότι είναι απόγονος όχι μόνο της θρυλικής Αρτεμισίας Τζεντιλέσκι, αλλά και των αυτοπροσωπογραφούμενων Τιντορέτο, Ρέμπραντ, Βελάσκεθ.

Επιστροφή στο 1999. Οι γυναικες ζωγράφοι σημερα φαίνομενικά δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με την Καραβία των αρχών του αώνα. Εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν όμως αρσενική προκατάληψη, και τα σαχλά στερεότυπα περί γυναικείας γραφής. Αυτά τα στερεότυπα της «θηλυκής», «ευαίσθητης» γραφής, έχουν χτυπήσει καλλιτέχνιδες σαν την Μπενγκλίς και την Αμπράμοβιτς. Κι αυτά τα στερεότυπα νομίζω ότι υπερβαίνουν, με τον τρόπο τους, δύο σύγχρονες Ελληνίδες, η Μαρίλενα Ζαμπούρα στο τελάρο, και η Λήδα Παπακωνσταντίνου στις κατασκευές.

Η Ζαμπούρα δείχνει πολύπτυχα αποτελούμενα από μικρές εικόνες, και μερικά μεγάλα ζωγραφικά έργα, φτιαγμένα σε χαρτί ενσωματωμένο σε υφασμάτων. Όλο το έργο κρέμεται χαλαρό, χωρίς άλλο υπόστρωμα ή υποστήριγμα, σαν παλαιάκη μπάντα, ή σαν ταπισερί. Είναι μια σύγχρονη εκδοχή για ταπισερί.

Η ζωγραφική δείχνει τις αρετές της Ζαμπούρα: την πηγαία αίσθηση του χρώματος, το βασάνισμα της επιφάνειας που φαίνεται σαν αβίστη χειρονομία, τις τονικές μεταπώσεις, την άνεση με την οποία κινείται στις σκοτεινές περιοχές. Το αφήγημα της είναι σχετικά απλό: η γυναικά που νοσταλγεί την παιδική, το πλάσμα που φέρει και τα δύο φύλα, καθώς και η μετάβαση από τον μακρινό κήπο της παιδικής ηλικίας

στην άνυδρη ενηλικίωση, στη μέση ζωή.

Στο πιο ενδιαφέρον έργο της έκθεσης, η μεγάλη επιφάνεια καταλαμβάνεται από χαρούμενη πολυχρωμία, είναι κυριολεκτικά ένας κήπος: μέσα στα άνθη και την ευφορία του ονείρου ξεπροβάλλουν γυναικείες μορφές, ρεαλιστικές. Όλο το έργο όμως το σχίζουν κατακόρυφα κατάμαυρες φιγούρες παιδιών· η πανδαισία του χρώματος κόβεται από τη μαυρίλα του εφάλτη. Η παιδική περιοχή δεν είναι κήπος, φαίνεται να λέει η ζωγράφος, η τουλάχιστον είναι ο κήπος μετά την Πτώση, μετά τη Γνώση, μετά την αδύοτητα. Η Ζαμπούρα εφορμά σε ένα δύσβατο πεδίο, απ' όπου έχει περάσει ο μέγας Κλέε. Κρατάει κάποια αχνά αφηγηματικά στοιχεία, αλλά το ταξίδι συντελείται με την ένταση του χρώματος, με τις πλούσιες ματιέρες, με μετατοπισμούς και αποκρύψεις. Η ψυχή ένταση εκφράζεται εντέλει ζωγραφικά. (Αιθουσα Τέχνης Αθηνών).

Για αποκρύψεις μιλά και η Παπακωνσταντίνου. Εδώ κυριαρχούν η χλιδή, η τρυφή, η λαγνεία, ο αισθησιασμός, αλλά και απειλή και ειρωνεία και τρυφερότητα και ιστορική αίσθηση των υλικών. Κυριαρχούν το βαρύτιμο ολομέταξο βελούδο και ο χρυσός. Το προτεταμένο ηβικό δρος είναι ξύλο ελιάς ντυμένο με χρυσό, ακουμπισμένο ράθυμα σε στρώμα από ροζ βελούδο — σαν οδαλίσκη που περιμένει τον πασά. Σε ένα άλλο στρώμα, με παράθυρο στη μέση, εικονίζεται μια σκεφτική πιμύγνυμη γυναίκα ζωγραφισμένη με καρδούλες: εδώ το έργο είναι το εκτυφλωτικό βαθυκόκινο βελούδο του στρώματος, ο ορισμός του χρώματος scarlet και της ηδυπάθειας: ακριβώς από πάνω αιωρείται ειρωνικά ένας τεράστιος χρυσός φαλλός — σαν την περιφήμη συνταγή του Βιεννέζου ψυχιατρου: «Penis normalis - Repetatur».

Σε μια σειρά επίτοιχων «μαξιλαριών», πάνω από το ροζ βελούδο έχουν τεντωθεί δαντέλες. Στο κέντρο τους, ένα μικρό παράθυρο που σκεπάζεται μόνο από την δαντέλα. Πίσω από τον φραγμό της φετιχιστικής δαντέλας μισοφαίνεται μια φωτισμένη φωτογραφία, λεπτομέρειες γυμνής σάρκας.

Η δουλειά της Παπακωνσταντίνου υποδιαιτεί φαντασιώσεις, υποκινεί σε ηδονοβλεψία, περικυκλώνει τα στερεότυπα της λαγνείας, κι εκεί που τα δοιάζει τα ανατρέπει κιόλας. Υπαινίσσεται και κρύβει, δείχνει τα πάντα με τις διαφανείς διατάξεις της, κι όμως τα άρρωτα παραμένουν κρυμμένα. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο πάντως σε αυτή την τόσο «γυναικεία» και ταυτόχρονα τόσο macho δουλειά, είναι ο προκλητικά διακομητικός χαρακτήρας. Η τρυφερότητα, η πολυτελεία των υλικών και των άφογων κατασκευών, καταντά σκανδαλώδης, κι αυτό ακριβώς είναι το εννοιακό στρατηγήμα: το προφανές ξεγέλαι, λέει τα δικά του, το μυστικό είναι αλλού κρυμμένο: στη φαντασία του θεατή. (Επίκεντρο)



Αυτοπροσωπογραφία της Θάλειας Φλωρά - Καραβία (ανθογή Γ. Περδίου).