



Έργο της Λήδας Παπακωνσταντίνου «Χωρίς τίτλο», 1986-89

## Ο αυτοσχεδιασμός δεν αυτοσχεδιάζεται...

Της ΛΕΝΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΚΟΚΚΙΝΗ

**Μ**ε αφορμή την έκθεση γλυπτικής ζωγραφικής της Λήδας Παπακωνσταντίνου, που διαρκεί ως το σημερινό βράδυ, Κυριακή 19 του Φλεβάρη 1989, στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης της Ιεράνας Τούντα (Αρματωλών και Κλεφτών 48).

Σε μια ανάσα, μια και μόλις την περασμένη Κυριακή, στο τείχος της «Αυγής» 12.289 υπήρξε μια αναφορά στην έκθεση του Σ. Αντινάκου που προηγήθηκε αυτής της Λήδας Παπακωνσταντίνου, όταν θέλη πρώτα μια όσο πιο συμπυκνωμένη γίνεται εισαγωγή για τον συγκεκριμένο εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης. Ο χώρος αυτός εγκανιάζεται το περασμένο φθινόπωρο 1988 με τις «Τέσσερις κριτικές θεωρίες». Ακολούθησε μια τόσο από εικαστική όσο και από ψυχαναλυτική σκοπιά ενδιαφέρουσας εκθεσης του Χρόνη Μπότσογλου στη διάκεια της οποίας ο χώρος παραχωρήθηκε για μια βραδιά σε καλλιτέχνες τόσο από τον εικαστικό χώρο όσο και από τον θεατρικό, από μέλη της ΕΑΡ για μια ζεστή «κουβεντούλα» με τον Λεωνίδα Κύρκο. Η έκθεση της Λήδας Παπακωνσταντίνου εγκανιάζεται στα τέλη του Γενάρη του 1989.

Μέρες αργότερα ακολούθησε μια συζήτηση ανώμεσα στη Λήδα και σε μένα που αν δεν την ονομάζω συνέντευξη είναι γιατί δεν ήταν! Δεν κράτησα σημειώσεις, δεν είχα μαγνητόφωνο και το βασικότερο αρνούμαι τη συνέντευξη τουλάχιστον ως τώρα, σαν μέσο στη δουλειά μου και γενικότερα στην έρευνα γύρω από την τέχνη. Με ενδιαφέρει αυτό που μένει από ένα διάλογο, συμβαίνειν από το χρόνο, ένα απόσταγμα από εντυπώσεις, μια διεργασία από εικόνες, παραστάσεις, ερωτήσεις, διαλογισμούς...

Η Λήδα Παπακωνσταντίνου έχει ήδη μια πορεία 20 ετών στη δουλειά της, πιο συγκεκριμένα η πρώτη της ατομική έκθεση έγινε το 1968 στο Λονδίνο όταν ήταν ακόμα φοιτήτρια.

Ακολούθει μια σειρά από PERFORMANCES, μια τέχνη προκλητική, επιβετική απέναντι στο κοινό. Γνωρίζω την δουλειά της από κοντά εδώ και μόλις 3 χρόνια, το 1986 στο DRACOS CENTER, δουλειά πληθερική γεμάτη σύμβολα, συχνά κραυγάλεα επιβετική. Το τωρινό έργο της Λήδας, αποτέλεσμα δουλειάς των δύο τελευταίων χρόνων, τολμά να το εμφανίζει χωρίς τίτλο και ακόμα και στον κατάλογο χωρίς καμιά αναφορά χωρίς καν την ανάντηση από έναν ιστορικό τέχνης, ήσυχα, απλά, αυτόνομα.

Η τέχνη, είναι αλήθεια, δεν αυτοσχεδιάζεται ακόμα και διας φαίνεται ότι αυτοσχεδιάζεται όπως στην «αυτόματη γραφή» των σουρρεάλιστών, ούτε πολύ σημαντικότερο, σε ένα από τα βασικότερα κινήματα του αιώνα μας στο κίνημα του DADA. Ο φαινομενικός αυτοσχεδιασμός είναι αποτέλεσμα μιας μακριάς διαδικασίας τόσο στο προσωπικό επίπεδο του καλλιτέχνη όσο στο κοινωνικό και πιο συγκεκριμένα στο ιστορικό. Η Λήδα έχει φτάσει σε ένα σημείο προσποιού καταλαγύασμας, ώστε να πιστεύει πως η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι αυτή που έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση ίσως και βίαιη αντίδραση του θεατή άλλα ικανότητα να μένει κανείς σαν δημιουργός και σαν άνθρωπος πιστός στον ευνό του. Και αυτό θα πρέπει να τις αναγνωρίσθει... Αυτό που φαίνεται να την απασχολεί στην τελευταία της έκθεση είναι το παιχνίδι της προσποτικής και κυρίως η αντιπαράθεση αντιφατικών στοιχείων: γλυπτικής - ζωγραφικής, μαύρου - άσπρου, όγκου από τοιμένο, ξύλο, σίδερο και ζωγραφικές επιφάνειες, λάδι και παστέλ.

Αυτό που πενχαίνει, σε όποιους σεργιανίσει προσεκτικά μέσι στην έκθεση, είναι η στιγμαία ενότητα όλων αυτών των αντιφατικών στοιχείων, η ενότητα που πενχαίνει μόνο η τέχνη και ο έρωτας, στη φενγαλέα στιγμή του «μηδέν» - όταν μπερδεύεται το «μέστι» και το «έξω» το «πάνω» με το «κάτω», το «έγώ» με το «εσύ» η κραυγή της ηδονής και η κραυγή της μονάδις, για να συνεχισθεί μετά το ατελείτο παυχιδί των συγκρούσεων και ίσως της διαλεκτικής. Δεν μπορώ να πω ότι η δουλειά της Λήδας Παπακωνσταντίνου φέρνει κάποια πρωτόγνωρα στοιχεία ούτε η ίδια πιστεύει ότι «κοινβλά κουκουβάγιες στην Αθήνα» μα αυτό που λέει είναι καλά διατυπωμένο, ωφαλέο, καθαρό.

Η «μναϊκεία ζωγραφική» και τα συγκεκριμένα τρίγωνα που της αποδίδουν εννούντας προφανώς σύμβολα ερωτικά, εγώ τα βλέπω σαν ένα γενικότερο και βαθύτερο ερωτισμό που τολμά και θέλει να διαπερνά το έργο της. Ένας ερωτισμός που περνάει από χήλιες αποχρόσεις και φθάνει ως την προσευχή. Ο Ελύτης θα το διατύπωνε «Τηγ ηδονή να σώσω καν Θέέ μου, Δόξε μου το εγχειρίδιός (απόσταγμα από ένα ποίημα της συλλογής ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ του Οδυσσέα Ελύτη).